

In de serie preken bij het boek Deuteronomium luisterden we op 26 oktober naar het onderwijs uit hoofdstuk 22, rondom het zevende gebod, huwelijk en seksualiteit.  
 We zongen Psalm 133:3 (oud), PvN 145, Opwekking 194, 625, EL 219 en 270 en Opwekking voor kids 153.

De teksten uit Deuteronomium 22 roepen associaties op met de sharia. In verband met overspel wordt gesproken over steniging. Dat is in landen als Iran en Soedan nog wel actueel, maar wat moeten wij ermee?  
 Als het gaat om seksualiteit buiten het huwelijk, bestaat ook in de kerk de neiging om te verkrampen. Een jongen maakt een meisje zwanger en beiden moeten daarvoor schuld belijden voorin de kerk. Zo was en is soms nog de praktijk.

We letten op een aantal punten uit de tekst.

1. zwaarst?  
 Steniging is een zeer zware sanctie, maar diezelfde sanctie wordt geboden bij zonden tegen de andere geboden: afgodendienst en spiritisme (1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> gebod), Godslastering (3<sup>e</sup> gebod), sabbatschending (4<sup>e</sup> gebod), extreme ongehoorzaamheid aan ouders (5<sup>e</sup> gebod). Seksuele zonden springen daar dus niet bovenuit.
2. doodzonde?  
 Dit woord valt in vers 26 (Statenvertaling). Maar niet elk vergrijp wordt zo aangeduid. Binnen één gebod is blijkbaar niet elke overtreding even zwaar.
3. vrouwonvriendelijk?  
 Op het eerste gezicht lijken deze regels vrouwonvriendelijk (op een internet forum: "Volgens de bijbel moet je met je verkrachter trouwen!"). Het tegendeel is echter het geval. Het meisje krijgt het voordeel van de twijfel. Als ze in het veld gegrepen wordt, kan dat best met haar goedvinden gebeurd zijn – de wetgever gaat ervan uit dat het verkrachting zou kunnen zijn, omdat niemand haar heeft kunnen horen roepen. Ook de regel dat de jongen moet trouwen met het meisje met wie hij geslapen heeft, is ter bescherming van het meisje.
4. verkrachting?  
 Het gaat in de verzen 28-29 niet om verkrachting, maar ontoring. Zij worden samen betrapt (anders dan de NBV doet vermoeden) en omdat ze nog niet getrouwd zijn, vindt de Heer dat oneervol van de jongen.
5. getrouwd?  
 De sanctie in vers 28-29 is niet de doodstraf, maar het huwelijk. Als je je dan zo graag met huid en haar aan elkaar verbindt...
6. moetje?  
 In vers 28-29 staat twee keer het werkwoord 'moeten', maar uit een paralleltekst (Exodus 22) weten we dat de vader van het meisje zo'n gedwongen huwelijk kan weigeren.
7. bescherming?  
 Bescherming van de zwakke is altijd Gods inzet. Daarom speelt de sociale omgeving een belangrijke rol: de poort van de stad (waar de oudsten zetelen) en de vader van het meisje.
8. actueel?  
 De situaties die hier beschreven worden, zijn zeer herkenbaar. De uitwerking en toepassing van de regels is tegenwoordig anders, deels door Jezus zelf zo ingegeven. .
9. God?  
 Zoals alle regels in Deuteronomium zeggen ook deze iets over het hart van God. Hij is de Man, Bruidegom, die Zich een bruid verwerft en die Hij helemaal wil bezitten. Maar Hij grijpt niet. Hij schenkt vertrouwen. En trouwbeloften! "Ik heb je lief tot in de dood", belooft Hij. Zodat de bruid gaat zingen: "Bij U ben ik veilig."

**Gesprekspunten. Bekijk eerst even welk punt je sowieso wilt bespreken. Of misschien iets heel anders.**

1. Is er iets in deze Keek wat jou getroffen heeft?
2. Hoe vind jij de houding van de kerk, en van jezelf, tegenover seksuele zonden?
3. Vind je God streng of mild in deze dingen?
4. Reageer op de volgende uitspraken:
  - a. "Als je met elkaar naar bed bent geweest, ben je voor God getrouwd!"
  - b. "Ongehuwd samenwonen is een zonde."
5. God is onze Vader, maar ook onze Bruidegom – welke rol speelt dat tweede in jouw eigen geloof?
6. Voor wie meer wil.
  - a. Wat valt je op in Joh.8 als het gaat om de geboden vrouwvriendelijkheid, en ook om de geboden doodstraf? Wat zegt dat over de mannen in die tijd? En wat over Jezus?
  - b. Wat zegt Ezechiël 16 over de Vader-bruidegom?